

### **Wandelen met Gilde Amersfoort**

Bij Gilde Amersfoort is het vanaf 1 maart weer twee maal per dag mogelijk een stadswandeling te maken waarvoor u niet hoeft te reserveren.

Iedere dag (met uitzondering van de maandagen, maar wél op 2<sup>e</sup> Paasdag en 2<sup>e</sup> Pinksterdag) kunt u om 11:30 uur en om 14:00 uur deelnemen aan een stadswandeling onder leiding van een ervaren gids van Gilde Amersfoort door de historische binnenstad.

Duur van de wandeling: 1½ à 2 uur.

De stadswandelingen op aanloop beginnen allemaal bij het kantoor van Gilde Amersfoort, Groenmarkt 19. Kaartjes zijn verkrijgbaar bij ons kantoor en bij de VVV op het Lieve Vrouweplein (bij de OLV-toren).

In de maanden november t/m februari verzorgt het Gilde één maal per dag, om 14:00 u. een stadswandeling op aanloop.

De stadswandeling voert u door het middeleeuwse hart van Amersfoort. De route gaat onder andere langs de even beroemde als unieke Muurhuizen. Een ander vast onderdeel is een bezoek aan de Koppelpoort. De Koppelpoort ingaan, vanbinnen en vanbuiten bekijken, onderzoeken, beleven, zelf bovenop, is uitsluitend en exclusief mogelijk onder leiding van een gids van Gilde Amersfoort, als onderdeel van een stadswandeling of afzonderlijk. Ervaar wat een raddraaier is door zelf in één van de tredmolens te lopen waarmee het waterschot omhoog en omlaag gebracht wordt.

Wandelen door het historische centrum van Amersfoort is altijd weer een bijzondere ervaring. Het Havik met zijn gracht en zijn boogbruggen is in alle seizoenen een plaatje. Op het Lieve Vrouwekerkhof hebt u mooi zicht op de prachtige OLV toren. De historische binnenstad is goed te belopen (600 x 400 meter) en telt 380 rijksmonumenten en 275 gemeentelijke monumenten en een zeer oude synagoge.

Wij horen vaak van onze wandelaars. "Ik wist niet dat Amersfoort zo mooi was!"

### **Contactinformatie**

#### **Gilde Amersfoort**

Groenmarkt 19

3811 CP Amersfoort

Telefoon: 033-4722236